

Welkom bij de Baalderdiensten in de Kamp

Sinds 26 september mogen we weer samenkomen in de Kamp, zonder je van te voren aan te melden én zonder de anderhalve meterregel. Het was een feest, die 26^e! En er waren ook al bést veel mensen. Is het dan ook veilig om te komen? Ja, want de Kamp is verdeeld in twee vakken met stoelen. Het ene vak is gevuld met stoelen die naast elkaar staan, zonder anderhalve meter afstand, het andere vak is gevuld met stoelen die wél anderhalve meter van elkaar afstaan. Daarmee willen we voor mensen die (nog) niet weer écht naast een ander willen zitten veiligheid creëren én de mogelijkheid om naar de Kamp te komen. Na afloop gaat die groep ook via een andere uitgang weer naar buiten. Er is, voor wie wil, wél koffiedrinken! Het was mooi, 26 september, om mensen weer met elkaar te zien ontmoeten en praten!

Van de koffiedames

Wat is het fijn om weer samen te kunnen koffie drinken na de Baalderdienst.

Voor het helpen met koffieschenken kunnen we nog wel een paar extra handen gebruiken. Vele handen maken
U/Jij kunt dit doorgeven aan Lena Imminga.

Heel veel voorgaande jaren kreeg u bij de Kerstnachtsdiensten een lekker kniepertje bij de chocolademelk/koffie of glühwein .
Deze werden altijd gebakken door 3 dames te weten Roelie van der Weiden, Riek ten Brinke en Ina Slotman.
Voordat corona kwam hadden ze aangegeven dat ze hiermee willen stoppen. Bij deze heel erg bedankt voor jullie inzet, maar..... om deze traditie te behouden zijn we op zoek naar nieuwe " kniepertjes " bakkers. Denkt u/jij dat wil ik wel doen, dan kan dat door gegeven worden aan Lena Imminga (ienaimminga@live.nl) of 06 - 30068255 .



Kampdiensten in de KAMP

10 oktober: Veel wijsheid gewenst!!!

We zijn allemaal in meer of mindere mate stilgezet in de afgelopen periode. Daar zat veel naars in, maar dat was het niet alleen. Het was ook een tijd – en sommigen doen en deden dat – waarin je goed kon nadenken: Mijn agenda is altijd heel vol met van alles en nog wat. Wil ik dat eigenlijk? Wat vind ik écht belangrijk? Waar wil ik misschien wel mee stoppen óf wat wil ik misschien wel meer gaan doen? Als koning Salomo aan het begin van zijn carrière staat gaat hij nadenken: wat vind ik nu écht belangrijk als ik straks koning ben? Hij vraagt om wijsheid. Wijsheid is in de bijbel niet "hoge filosofie", maar levenskunst. Daar gaat het de komende dienst over.

Het gaat ook over Romeinen 12, over de opbouw van de kerk. Daar worden mensen ook uitgenodigd om "wijs over zichzelf na te denken". Waar ligt mijn talent, waar ligt het niet? En hoeveel tijd heb ik? Wil ik daarvan ook wat aan onze wijkgemeente geven? Want....

Waar we een beetje tegenaan lopen is dit: er vallen gaten in diverse clubs in de kerk. Dat komt omdat we in de afgelopen paar jaren niet bij elkaar kwamen – en er activiteiten stil kwamen te liggen én niet bij elkaar op bezoek konden komen en elkaar vragen om: “Doe je mee en wil je een klein stukje van je tijd en talent geven aan.....?” Om het bijvoorbeeld heel concreet te maken: we hebben nu GEEN mensen om de kerstdiensten voor te bereiden..... Dat is één van onze kroonjuwelen.

Na afloop van de dienst zijn er daarom diverse plekken waar activiteiten worden gepresenteerd die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Kortom, het wordt een dienst van bezinning, maar ook van nieuw begin en afscheid. We zeggen “dank je wel” tegen mensen van wie de tijd van ouderling/diaken erop zit én treden er nieuwe mensen aan. Het zou heel fijn zijn als jullie er met heel veel zijn. Het koor zingt en vooral: Wij zingen weer samen, want dat mag weer! Er is een kinderactiviteit én er is TOZ én er is weer koffie/thee na afloop.

24 oktober: Het zijn sterke schouders.....

Er is niks tegen suc6. Integendeel. Maar misschien zou je het suc7 kunnen noemen? Waar we in de vorige dienst koning Salomo tegenkwamen en hij zijn prioriteit legde bij “wijsheid” boven “macht en rijkdom” gaat hij in zijn latere carrière behoorlijk de

andere kant op. Ten koste van het volk. Roem en succes en macht zijn prima, mits op een goede manier gebruikt. Wat is het in Salomo – en niet in hem alleen, herken je het zelf ook??? – dat dat zo’n valkuil is? Concreter: dat “ego” en jezelf bewijzen zo’n drijvende kracht kan zijn, dat het jezelf en anderen kapot maakt. We lezen uit 1 Koningen 11. Tegelijk proberen we ook “tegengif” tegen deze neiging te vinden. Dat heeft misschien wel met dat suc7 of suczegen te maken. Misschien mooi om dit met elkaar te gaan ontdekken! Het liedboekkoor zingt mee, ds. Wim van der Wel is de voorganger. Er is TOZ en een kinderactiviteit.

Uit de kerkenraad en ds. Wim gaat minder werken

Al langere tijd weten we, dat ds. Wim van der Wel per 1 september minder zou gaan werken. In de afgelopen maanden hebben we nagedacht over waar zijn kracht ligt, wat belangrijk is voor Baalder en waar wel of niet sturing nodig is. Dit heeft geleid tot een werkplan.

Het belangrijkste daarin is het pastoraat. Zichtbaar zijn in de wijk, zou je het ook kunnen noemen. En dat zichtbaar zijn is nodig voor jong en oud. We hebben daar ook keuzes in moeten maken. Het is niet meer mogelijk om alle 80++ standaard te gaan bezoeken. Dit gebeurt nu alleen nog bij de kroonjaren. Daarbij vonden we het belangrijk, dat de activiteiten voor de jeugd

weer werden opgestart. Veel wordt gedaan door de jeugdouderling/jeugddiaken, maar Wim zal hierbij wel ondersteunend werkzaam zijn. Overigens gaat de kerkenraad ook volgens een nieuwe werkwijze werken. We kennen met ingang van dit jaar de beleidsouderling en de pastorale ouderling. De woorden zeggen eigenlijk al, wat hun taak is. Daarbij komt ook de beleidsdiaken. Op die wijze willen we ook meer gebruik maken van de kwaliteiten van de diverse mensen en het werk van ds. Wim ontlasten.

De tweewekelijkse kerkdiensten zijn voor onze wijkgemeente heel belangrijk. Tegelijkertijd hebben we gezien, dat de avonddiensten niet of nauwelijks door mensen uit Baalder bezocht worden. Dit heeft ons doen besluiten om geen medewerking meer te verlenen aan die avonddiensten (onder de verantwoordelijkheid van de Baalder kerkenraad). Is dit uniek? Nee, ook de Marslanden kent geen avonddiensten.

Ook in het commissiewerk worden keuzes gemaakt. Hierdoor vermindert het aantal vergadermomenten.



Ds. Wim is nu lang genoeg in onze wijk om van heel

veel zaken heel veel af te weten. Het is dus ook heel verleidelijk om hem te bellen/appen/mailen met een vraag. Natuurlijk mag dat, maar bedenk wel, dat het beantwoorden van die vragen ook tijd kost en misschien is het mogelijk om die vraag ergens anders neer te leggen. Als het over geld gaat, bijv. bij de kerkrentmeester. Gaat het over de voedselkast bij de diakenen etc. etc. Als kerkenraad hebben we besloten om akkoord te geven op dit werkplan. Wel is met ds. Wim afgesproken, dat we iedere drie maand een voortgangsgesprek zullen hebben om na te gaan of dit het goede plan is of dat er wellicht opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. Op vrijdag en zaterdag (en vanaf 1 januari ook de woensdagmiddag) is Wim van der Wel vrij.

Beleidsplan en activiteitenplan zijn klaar

Ik moet een beetje denken aan de mensen in Valkenburg. Daar is iets kolossaals gebeurd: opeens de hele stad overstroomd als geheel én alle huizen. Uithuilen en opnieuw beginnen. Samen de straten schrobben en de huizen repareren. Of misschien wel opnieuw opzetten. Zo groot is het in Hardenberg, Baalder allemaal niet met corona. Maar er zit wel een punt van vergelijking. We konden heel lang elkaar niet ontmoeten, ieder huis is daardoor geraakt. Soms met eenzaamheid, soms met ziekte, soms met

isolatie. En soms ook met dingen die mensen als positief ervoeren: rust, avonden vrij, geen agenda vol enz. Collectief, gezamenlijk, lag ook bijna alles stil. En nu de coronabui langzamerhand voorbij lijkt te gaan, komen we voorzichtig onze huizen uit. Wat is er allemaal in je huis gebeurd, wat weten we nog niet van elkaar? Mooie dingen, verdrietige dingen? Of wie weet wisten we het wel, maar konden we door die anderhalve meter moeilijk met elkaar meeleven en kunnen we dat nu nog een beetje inhalen? En ook: wat is er met onze gemeenschap gebeurd? Wat kunnen we nog weer opzetten? Wat is niet meer "te redden" en is dat ook erg? Zijn er nieuwe dingen ontstaan?

We hebben geprobeerd een beleidsplan te maken voor de komende jaren en erbij gezegd: laten we het maar na 2 jaren evalueren. Want er is veel onzeker. En er is een activiteitenplan gemaakt voor het nieuwe seizoen: concrete actiepunten. Veel van die actiepunten is: zaken die we niet meer konden doen door het virus nu maar weer oppakken. Maar ook dingen anders doen. We gaan terug van twee naar één Baalderdienst-commissie. En we proberen anderzijds in de loop van het seizoen een nieuwe 30-kring op te zetten. Op de website van onze wijkgemeente zijn zowel het activiteitenplan als het beleidsplan te lezen.

De Baalderkast en de Kampdienst

Eerst maar: vanaf 10 oktober staat er iedere keer in de Kamp een krat. Als je wilt kun je daar houdbare spullen (denk aan: jam, chocoladepasta, boter gemalen, koffie, koffiemelk, blikjes leverpastei, blikjes knakworst, macaroni, pot macaronisous, blikje boterhamworst, blik groente, boontjes en doperwten, aardappel-puree, houdbare melk enz) in doen. Wij zorgen dan dat die boodschappen in de voedselkast terecht komen.

Wat is dat ook al weer? Een kast waar mensen die het krap hebben zomaar spullen voor hun dagelijks leven kunnen ophalen. Bij de wijkboerderij staat de voedselkast en die blijft er ook staan. Nieuwe cijfers uit het nieuwe beleidsplan vertellen dit: in onze wijk wordt door de gemeente Hardenberg 1,4 miljoen van het totale bijstandsbudget van 13,3 miljoen besteed. Dat is dus 10,5% van het totaal terwijl onze wijk met z'n ca. 3500 mensen maar 5% van het totaal aantal inwoners heeft. Geen wonder dus dat de kast regelmatig leeg is en z'n werk doet. Maar dat kan die kast alleen doen als wij hem blijven vullen. Blijf je meedoen, alsjeblijft, als je wat kan missen? En..., als je zelf te weinig hebt, haal het gerust uit de kast! Dat geldt ook voor mensen uit andere wijken. Overigens..., mensen uit andere wijken mogen ook met alle plezier wat in de Baalderkast zetten. Je helpt er anderen echt mee!

70%...

Elders in deze nieuwsbrief vertelt Jan Bakker, als voorzitter van de wijkkerkenraad, in welke van mijn werkzaamheden we in goed overleg – kerkenraad en predikant – hebben besloten te “snijden”. Dat is nooit prettig en voor iedereen wennen.

Er springen vooral twee dingen uit waar ik de aandacht op wil vestigen. Het eerste is dit: ik ga niet standaard jaarlijks meer naar mensen boven de 80. Dat vind ik oprecht jammer, maar het is iets dat eigenlijk alleen nog in onze wijk standaard gebeurde. Het sluit sowieso aan bij een vraag/uitnodiging die ik van tijd tot tijd hoor: “U mag gerust bij ons aanwaaien, hoor, vinden we heel gezellig”. Dat vind ik oprecht aardig, maar het lukt gewoon niet. We hebben ervoor gekozen om tijd voor pastoraat vooral te besteden daar waar er nóód is. Als u, jij me graag wilt ontmoeten, laat het weten via wijkteams en zelf bellen kan uiteraard ook! Gewoon blijven doen. Maar voor de gezelligheid..., helaas!

Verder gaan we – helaas – met één Baalderdienst-commissie verder. Gewoon omdat me dat 10 avonden vergaderen op jaarbasis scheelt. Ook al: oprecht jammer!!! In de praktijk betekent het dat ik alle zondagen in de Kamp voorga, van maandag tot en met

donderdag werk en vrijdag en zaterdag vrij ben. Op die manier hoop ik me voor 100% in te zetten voor 70% van mijn tijd in de wijk, waar ik me intens mee verbonden voel.

Wandelgroep

Dat is een nieuw ding ontstaan tijdens corona. Elke DONDERDAGmorgen verzamelt zich een groep mensen – wie maar wil, zin en tijd heeft – vanaf 9.30 uur bij sporthal de Kamp. Er wordt gewandeld onder begeleiding van Martien Kuilder, diaken én wandelcoach. Het is écht gezellig en je kunt gewoon komen en meedoen. Vaak zijn er ergens tussen de 8 en 12 mensen. Na een uurtje wandelen ga je dan weer naar huis. Stukje gezelligheid en gezondheid opgedaan.

Omzien naar elkaar

Het is misschien wel één van de belangrijkste dingen voor ieder mens. Dat je naar een ander omziet en dat er naar jou wordt omgezien. Het is een karaktertrek van de kerk. Natuurlijk doen we dat ook “vanuit de kerk” – daar kom ik zo op -, maar kerk zijn we vooral met elkaar en voor elkaar. In het nieuwe beleidsplan wordt dat ook benadrukt: probeer om te zien naar de mensen in je omgeving en geef zelf de signalen aan als je wilt dat anderen naar jou omzien. En verder gaan we met de wijkteams om de tafel nu NA corona over hoe we dat ook zo goed mogelijk

VANUIT de kerk doen en wanneer er een contactpersoon en/of ouderling bij je langskomt. Daar gaan we begin november mee aan de slag en daar komt meer over te staan in een volgende nieuwsbrief.

Ik Baalder goed van

Voor de zomer was er in heel de wijk de enquête over “de leefbaarheid in onze wijk”. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan, geweldig. Op 2 november zal er in de boerderij een presentatie worden gegeven over de resultaten, 20.00 uur. Welkom!!

Beste 70 plussers,

Na een periode van ruim 1½ jaar zijn we wel weer eens toe aan een gezellige koffieochtend, nietwaar? Dat willen we weer doen op woensdag 17 november in De Boerderij. Normaal bent u gewend dat er een spreker is met een onderwerp, maar we hebben eerder afgesproken dat een keer gezellig met elkaar bijkletsen ook wel eens mooi kan zijn en daar is deze keer, na zo'n lange periode, heel geschikt voor! Nu kan het zijn dat het ons verplicht wordt om te controleren op Corona, maar dat is op dit moment nog niet zeker, maar houdt u er in ieder geval rekening mee! De uitnodiging volgt t.z.t. bij u in de bus, zoals gebruikelijk.

Namens de Diaconie.