

De puzzel wordt gelegd

september 2021

Als je mobiele telefoon bijna leeg is, duw je de oplader er in en even later is de batterij weer vol. Als je i-pad bijna leeg is, duw je de oplader er in en even later is de batterij weer vol. Als je laptop bijna Laatst zei de ergotherapeut tegen mij: "Als je iets gedaan hebt, ga je eerst zitten, want dan moet je je batterij weer opladen!" Prachtig. Ik aan het stofzuigen, zitten en zoeken naar de oplader. Ik had dat toch niet helemaal goed begrepen. Ik moest alleen maar gaan zitten en uitrusten. Tja, dat moet je tegen mij zeggen. Elke oplossing om me niet te vervelen tijdens het opladen is vervolgens simpel: de legpuzzel. 1000 stukjes. Eerst de kantstukjes bij elkaar en de stukjes met de afwijkende vorm, dan de omtrek maken, de stukjes neer leggen en vervolgens invullen. En ja hoor, al doende werd mijn batterij opgeladen en kon ik na een uur weer iets doen. Al gauw werd dat na 2 uur. Zo'n puzzel werkt toch wel verslavend.

Op dit moment zijn we ook op die manier met het kerkenwerk bezig. De batterij moet weer opgeladen worden. We willen beginnen met de startzondag en ook een feestdag en ook het beleidsplan en ook het opstarten van de groepen en ook Er worden heel veel puzzelstukjes al gelegd en, geloof het of niet, de mensen die er mee bezig zijn, krijgen steeds meer energie om werkelijk met het kerk-zijn te beginnen. Ik gun u ook die legpuzzel en de energie die het brengt om actief te zijn. Misschien is het even wennen. Daar moeten we dan maar doorheen. Zo, mijn batterij is opgeladen. Toch nog even dat ene stukje

Jan Bakker.



Een nieuw begin

Het is eind augustus als deze kopy wordt geschreven. Normaliter – het oude normaal dan.... – schrijf je dan wat de plannen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Die schrijf je dan met een soort van "zekerheid", omdat het leven behoorlijk voorspelbaar was. Natuurlijk is de Kamp open, natuurlijk zien we elkaar dan weer, natuurlijk gaan we handen schudden, koffie drinken. Daar dacht je niet over na. Die "natuurlijkheid" is er niet. Komt ze weer? Wat

we wel weten is dat we sinds vorig jaar september verder zijn: er is een vaccin en velen van ons hebben zich laten vaccineren. Sommigen onder ons – om voor hen belangrijke redenen – niet. Laten we elkaar daar alsjeblieft vrij in laten. En de regering denkt dat de anderhalve meter er binnenkort ook weer af kan.. Tegelijk waarschuwt Ernst Kuipers dat in het najaar er misschien (niet allemaal tegelijk) weer 3500 mensen op de IC komen... Maar het lijkt er wel op, dat omdat velen zich hebben laten vaccineren we er minder mensen ziek

worden én als je het dan toch wordt, je het ook minder wordt. Als de deltavariant niet al te veel roet in het eten gooit, en andere varianten ook niet, kan er misschien weer veel worden opgepakt. Maar dat is dus de onzekerheid die boven dit nieuwe seizoen in de kerk hangt en boven het leven in z'n algemeenheid. Alles wat hier dus verder geschreven wordt...., het kan ook zomaar weer anders zijn. Houd dus s.v.p. de website www.pknbaalder.nl en www.pknhardenbergheemse.nl in de gaten. Zie ook scipio-app.



Kampdiensten in de KAMP

12 september: Een nieuw begin!!

Zoals het nu lijkt, gaan we weer van start in Sporthal de Kamp! Eindelijk!!! De eerste dienst krijgt als thema "een nieuw begin". Dat is op meer dan één manier het geval. We gaan dopen! Kinderen die aan het begin van hun leven zijn krijgen het grote teken van de trouw van God op leven en dood, voor goede en kwade dagen enz. mee: de doop! We gaan vier kinderen dopen: Eline, dochter van Pascal en Jorien Lamberink, Singelberg 36, Daan, zoon van Henrik en Nikkie Bril, Anerweg-Noord 68 in Lutten, Dorian, zoon van Daniël en Lisa Stroomberg, Gele Lis 37 en Heinrich Thijmen Slot, Kamphof 5, zoon van Gerhard en Jenine Slot. Sommige van de kinderen kunnen al lopen. Ze zijn nog net niet zo oud dat ze de doopvragen zelf beantwoorden 😊.

De nu-je-onderweg-band zorgt voor de muziek, ds. Wim van der Wel is de voorganger. Er zal kinderoppas zijn, deze dienst en tijdens de dienst zal er een kinderactiviteit zijn.

26 september: Een nieuw begin 2

Dit wordt in principe de startzondag. Na de dienst gaan we dan met elkaar een activiteit doen. Wat is nog niet precies bekend, maar het belooft een activiteit te worden die verbindend is én binnen de dan geldende maatregelen. Dat schrijf ik bewust zó op, omdat half september er weer nieuwe maatregelen worden verwacht.



Het thema is "we laten ons niet klein krijgen" en we lezen het verhaal van Saul, David én Goliath. Het liedboekkoor werkt mee én de Nu-je-onderweg-band doet dat ook!

En alle diensten zijn LIVE te volgen via youtube, pknbaalder.nl!

Save te date: zaterdag 25 september!

Langzamerhand mogen wij steeds "iets" meer. In Baalder willen wij dat graag vieren. Op zaterdag 25 september maken wij er 's middags een feestje van. We zijn volop bezig om er een prachtmiddag van te maken voor jong en oud. Elkaar ontmoeten, lekker bijpraten...Zondag 26 september vieren wij het opnieuw, dat wij elkaar weer mogen ontmoeten. Binnenkort hoort u meer.

De scipio-app

Heel veel mensen hebben een smartphone. Handig apparaat: telefoon, kompas, portemonnee, zakcomputer en nog veel meer in één. En dus ook: je kunt er informatie mee krijgen over wat er in de kerk gebeurt als je de scipio-app downloadt en je aanmeldt bij het kerkelijk bureau met het mailadres waarmee je daar bekend bent. *Via de app kun je je ook aanmelden om de kerkdiensten bij te wonen, want dat is nog steeds "een must".* Dat kun je evt ook doen per telefoon: 06-82969932

Een nieuw begin, doe je straks weer mee?

Eén van de meest spannende dingen is misschien wel dit: We konden elkaar lang niet zien. Veel lag stil: online lessen op school, amper sport, geen restaurant, elkaar niet bezoeken. En dus ook: kerkenwerk behoorlijk stilgelegd. Maar..., als nu er straks weer meer kan en mag? Wat gebeurt er dan? Heb je alles ENORM gemist en dus: gaan we weer bij elkaar op bezoek? Pak je je sport en de vereniging weer op? Ga je weer naar de Kamp? Of heb je gaandeweg gemerkt dat het eigenlijk best kan: wat minder vaak naar vrienden, burens minder zien, voetbal kun je ook wel zonder. En de Kamp? Soms kijk je thuis een kerkdienstje via youtube, maar het kan ook zonder. We hebben dit nog niet eerder meegemaakt, zo'n lange gedwongen

“winterstop”. Misschien gaat het wel wat op z'n Hardenbergs: we laten ons de kop niet gek maken, doen wel wat “kalm' an” en als de coronabui wat voorbij is en het weer echt droog wordt gaan we de draden weer oppakken en komen we weer uit onze huizen. Ik hoop eigenlijk op het laatste, dat wat we aan positieve verbondenheid ervoeren, dat we dat missen en dat we gaandeweg weer dingen gaan oppakken. Hoe ook..., we hebben elkaar er bij nodig, als noabers. Een prachtig Overijssels woord, dat tegelijkertijd ook net zo Duits is als Engels: Nachbar en Neighbour. En in die laatste taal betekent het net zo goed buurman als naaste. Precies onze betekenis dus.

Over meedoen gesproken...

Door de lange tijd van corona zijn er in diverse groepen wat lege plekken ontstaan én we hebben óók door corona niet de gelegenheid gehad om op mensen af te stappen met de vraag “zou jij misschien...”? Dat doen we het liefste maar dat kan dus nu nog wat lastig. Het is de bedoeling dat je *hooguit één keer in de maand aan de beurt bent*. Tijdsbelasting valt dus mee, plezier is in de regel groot! We vragen je dus om te kijken of er iets voor je bij zit en in dat geval even met óns contact te zoeken in plaats van andersom! We zoeken:

Een paar mensen voor het **geluidsteam/filmteam** in de Kamp. Je moet een

klein beetje technisch zijn en er plezier in hebben. Informatie bij Hermen Dorgelo, 0655717528

Een paar mensen voor de **BHV**. Als je een cursus hebt gehad op je werk, meld je aan. Informatie bij Wim Laarman, tel. 0629586819

Zangers! Het koor vindt het ook leuk als er wat meer mensen bijkomen. Mannen zijn vooral welkom. Als je zingen leuk vindt én wat toon kunt houden.... Informatie bij Ina Bosscher, tel. 0642514809

Een paar mensen voor het **koffieteam**. Je moet er aardigheid in hebben om samen te werken én je moet koffie kunnen zetten!! Moet lukken 😊. Informatie bij Iena Imminga, tel. 0630068255



Stoelenzetters! Vanaf 9.15 uur met een stel anderen letterlijk aan kerkopbouw doen. Gewoon een gezellige club die dat doet en daarna een bakkie koffie voor de dienst. Informatie bij Hans Harlaar, tel. 0650495295

Een nieuw begin, maar dan 70%...

Ik (WvdW) zal eerlijk zeggen: ik zit er dubbel in. Ik ben ervan overtuigd dat onze wijk heel goed een 100% predikant kan gebruiken. Maar het is een

hard gegeven dat we in Baalder recht hebben op 70%. Zoals andere wijken óók moeten inleveren... Daarom ga ik per 1 september 30% minder werken. Dat voelt heel dubbel: écht jammer dat ik niet meer 100% voor de wijk kan werken, ik voel me nog steeds erg verbonden met Baalder. Maar ook: als ik dan moet kiezen om 30% in een andere wijk te gaan werken óf meer vrije tijd te hebben, dan ga ik voor het laatste. Zeker corona heeft me met mijn neus op de sterfelijkheid (de mijne dus ook) gedrukt en hoe kostbaar het ook is om man, vader en opa te zijn. En ook dat is “roeping!”. Dat vind ik het voordeel bij het nadeel (“elk nadeel hep ze voordeel”, zei ooit de Nederlandse wijsgeer Johan Cruijff) Dus vanaf 1 september blijf ik me gedurende 70% van mijn tijd voor 100% inzetten voor de wijk. In de praktijk zal ik tot 1 januari nog 10% extra (80% dus) blijven inzetten voor de fusie in Heemse. Concreet: op vrijdag en zaterdag zal ik voortaan vrij zijn. En als straks Heemse voorbij is, ook de woensdagmiddag. Uiteraard is daar flexibel mee om te gaan. Is er iets dringends, dan zal ik uiteraard proberen te schuiven. Met de kerkenraad gaan we nog doorspreken welke taken ik niet (of minder) meer ga doen. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief. Maakt het nog belangrijker dat we er samen de schouders onder blijven zetten! Gemeente zijn we samen!

Een nieuw begin: een beleidsplan

Ondertussen is een groepje bezig om voor onze wijk een nieuw beleidsplan te maken. Dat klinkt altijd wat saai, maar we proberen het plan altijd zó te schrijven dat het inspirerend is en ons helpt om goede keuzes te maken voor onze wijk. Hoe we kerk wáren voor corona, dat was eigenlijk al gepland in het plan! En nu is het spannende dat we een plan schrijven voor "na corona". Het is bijna "af" en het geeft écht inspiratie. Op de kerkenraad van september bespreken we het en als de kerkenraad ook enthousiast is, dan laten we jullie het zéker lezen! Want dat beleid gaat over sámen kerk zijn en gaat dus over ons allemaal.

Wandelgroep

Dat is een nieuw ding ontstaan tijdens corona. Iedere donderdagmorgen verzamelt zich een groep mensen – wie maar wil, zin en tijd heeft – vanaf 9.30 uur bij sporthal de Kamp. Er wordt gewandeld onder begeleiding van Martien Kuilder, diaken én wandelcoach. Het is écht gezellig en je kunt gewoon komen en meedoen. Vaak zijn er ergens tussen de 8 en 12 mensen. Na een uurtje wandelen ga je dan weer naar huis. Stukje gezelligheid en gezondheid opgedaan.

30+ en 30- groepen....

Tijdens de coronaperiode zijn deze groepen mensen blijven samenkomen. Als het kon: fysiek, in één ruimte. Als het niet kon,

dan achter het scherm! Als je denkt: dat lijkt me wel wat om op een open manier met elkaar mee te leven én het ook te durven hebben over je geloof, laat het dan weten aan ds. Wim van der Wel, 0625417643 of w.vanderwel@protestantsekerk.nl

Eigenlijk zou het het mooiste zijn als we er nog weer een kring bijmaken. Het is écht de moeite waard!!

De voedselkast. Blijf s.v.p. meedoen!

Bij de wijkboerderij staat de voedselkast en die blijft er ook staan. Nieuwe cijfers uit het nieuwe beleidsplan vertellen dit: in onze wijk wordt door de gemeente Hardenberg 1,4 miljoen van het totale bijstandsbudget van 13,3 miljoen besteed. Dat is dus 10,5% van het totaal terwijl onze wijk met z'n ca. 3500 mensen maar 5% van het totaal aantal inwoners heeft. Geen wonder dus dat de kast regelmatig leeg is en z'n werk doet. Maar dat kan die kast alleen doen als wij hem blijven vullen. Blijf je meedoen, alsjeblieft, als je wat kan missen? En..., als je zelf te weinig hebt, haal het gerust uit de kast!

Jeugdwerk - denk je met ons mee?

De huidige fase van de pandemie biedt ruimte om samen te komen en activiteiten voor kinderen, jongeren en hun opvoeders op te starten. We zien het als een kans om terug te blikken en vooruit te kijken hoe we ons jeugdwerk vorm willen geven. Wat

willen we behouden, wat moet nieuw leven ingeblazen worden en welke nieuwe vormen zijn er nodig? Hiervoor hebben we de input nodig van ouders/opvoeders en van de kinderen en jongeren zelf. De komende maanden kun je als opvoeder en als jongere / (jong) volwassene een uitnodiging verwachten om in gesprek te gaan over jouw wensen en ideeën. Zouden jullie hier vast eens over na willen denken? De ideeën die we ophalen uit deze gesprekken gebruiken we om tot concrete activiteiten te komen. Van harte uitgenodigd! De volgende data kunnen jullie vast in de agenda zetten: De ouders van kinderen van 0-12 in gesprek gaan op 13 september, 20.00 uur in de Schakel. De ouders én kinderen van 13-16 op 27 september. De jongeren van 17+ op 4 oktober.



Rock Solid

Klas 1 en 2 VO zullen in september (weer) gaan starten met Rock Solid. Mocht je je nog niet aangemeld hebben dan kan dit via jeugdouderlingenbaalder@gmail.com. Anoek, Stephanie, Jasper en Jeroen (jeugdleiders Rock Solid) hopen dat je komt en hebben veel zin om te gaan starten.

