



## Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse

In de week naar Pasen kunnen we opnieuw niet samenkomen in kerkgebouwen. Maar we kunnen wél samen vieren op de digitale weg en dat willen we dan ook doen. Ieder die het Paasfeest, feest van Gods Licht dat het donker doorstaat en overwint, mee wil vieren – lid van een kerk of niet – is van harte welkom. Alle diensten zijn live te volgen via het **Youtubekanaal van PKN Baalder**

Zondag is het **Palmzondag**, - we lezen van de intocht van de Heer in de stad van vrede en licht. Het is het begin van de stille week. “Stil is de straat overal. Mensen in huizen verdwenen.” Maar ook klinkt het : “Hosanna, hoera voor de Koning. De Gezegende.” Voorganger is Piet Langbroek, wijkpredikant Baalderveld, Lector is Henk Meulink, voorzitter AK. En de muziek wordt verzorgd door Elvira Nijmeijer op Piano. Thema van de dienst is “Leefnet. Jouw leefwereld in het licht van Pasen. Je bent welkom om de dienst thuis mee te vieren. Je kunt de huispaaskaars aansteken of je hebt vast wel een andere kaars om t een beetje lichter te maken. De uitzending begint om **10.45 uur**.

**Op Witte Donderdag** is er om **19.30 uur** een dienst waarin we vieren dat Jezus – voorafgaand aan zijn arrestatie – aan Zijn leerlingen het avondmaal geeft. We lezen daarover, vieren dit avondmaal “live” en nodigen ieder die dat wil uit om thuis mee te vieren. Zet zelf wat brood klaar en wat druivensap of wijn en zo kunnen we Gods liefde in brood en beker samen vieren. Ds. Wim van der Wel is de voorganger, het liedboekkoor uit Baalder zorgt voor de muzikale ondersteuning.

**Op Goede Vrijdag** gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. De dienst is om **19.30 uur**, dit jaar zonder avondmaal, vanwege de bijzondere omstandigheden. Maar we gaan luisteren naar de lezingen uit het Evangelie en beseffen hoe Jezus ons kent tot in onze diepste diepten, en Hij neemt ons met zich mee er door heen. Hoe donker het ook is. Voorganger in deze dienst is ds. Pieter Noordmans. Het liedboekkoor uit Baalder zorgt ook deze avond voor de muzikale ondersteuning.

**Op Stille Zaterdag** is er om **19.30 uur** een dienst waarin lezingen over bevrijding en licht centraal staan. De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken. We gedenken onze doop en sluiten de Veertigdagen af met de wisseling van het kanselkleed. De liturgische viering loopt uit op de Evangelielezing die verhaalt van de opstanding van de Heer. Pasen blijkt een voortdurend gebeuren waarin we in het leven opstaan tegen dat wat ons gevangen houdt. Ds. Piet Langbroek is de voorganger en Kees Kuiper verzorgt op de piano de muziek.

**Op Paasmorgen:** Het is Pasen! Het mag feest zijn en misschien is het juist nu wel een opdracht om dit feest met elkaar te vieren. Waarin het donker en de dood worden verslagen. Waarin we op mogen staan in het volle licht van Jezus. Vol hoop en volledig onverwachts is er verlichting in de lastige situatie van de leerlingen. Een verlichting waarnaar ook wij samen mogen zoeken en op mogen blijven hopen. Voorganger is ds. Yvonne van Benthem. Muzikale medewerking door Elvira en Marjenke Nijmeijer. De dienst begint om **10.45 uur**.