



Protestantse
Kerk

Nieuwsbrief

Protestantse wijkgemeente Baalder

Moeten, mogen, gaan.....

“Moeten is dwang, huilen is kindergezang,” zei mijn vader altijd. Een andere uitdrukking: “Kan niet ligt op het kerkhof, wil niet ligt ernaast!” Het eerste geeft aan, dat sommige dingen gewoon bij het leven horen en het tweede dat niet kunnen in sommige (of misschien zelfs wel veel) gevallen niet willen is.

Deze maand gaat het kerkelijk werk, net als vele eeuwen hiervoor, van start. We moeten weer naar de Kamp of een andere dienstruimte. Moeten is dwang. Het niet kunnen/willen ligt dan al gauw op de loer. Iets moeten doen kost vaak meer energie dan iets mogen doen. Maar het mogen geeft een zekere vrijblijvendheid aan. “Je mag naar de kerk", hoeft dus niet denk ik er achter aan.

In de Bijbel komt het werkwoord “gaan” (met alle verbuigingen) regelmatig voor. Het is een actief woord. Er zit beweging in. Dat zit zo mooi in het thema van de eerste zondagse dienst in Baalder: “Samen gaan voor Baalder en voor elkaar...”

Het activiteitenplan voor het komend seizoen staat al in de steigers en van een aantal zaken bent u al lang op de hoogte. Misschien dat u nu de stap durft te zetten om ergens naar toe te gaan. Niet omdat het moet, maar omdat u/jij het voor jezelf als een verrijking ziet.

“Samen gaan voor Baalder en voor elkaar” is ook een verrijking. Ik ben begonnen met twee uitspraken van mijn vader. Wat ik ook vaak hoor is: “Wat je uitstraalt krijg je terug” en dat is juist zo mooi bij het thema. Als je samen ergens voor gaat en je probeert er ook voor een ander te zijn, dan levert dat voor alle partijen winst op.

We moeten, we mogen, we gaan een nieuw seizoen in. Ik heb er zin in. U/jij ook? Als we dat uitstralen naar elkaar, wat wordt het dan een fijn en inspirerend jaar. Voor en met elkaar. Ik zie u/jullie graag ergens in onze wijk!

Een hartelijke groet,

Jan Bakker.

Het BAALDER- festival

Zaterdag 14 september is het weer tijd voor het leukste festival van het jaar.

Door de bewoners van Baalder, voor de bewoners van Baalder. Het Baalder Festival!!!

Vanaf 15.00 tot 19.00 is iedere inwoner van Baalder van harte welkom op dit gezellige festival bij

De Kamp.

Naast elkaar ontmoeten is er voor jong en oud van alles te beleven.

Springkussens, oud Hollandse spelletjes, live muziek en een hapje en drankje.



Het thema is: “Thuis in Baalder”. Want wat zijn

we blij met onze mooie wijk waar iedereen zich thuis mag voelen.

Er zijn BBQ's aanwezig. Zorgt u zelf voor iets lekkers erop?

Zien wij u ook op 14 september op het Baalder Festival bij de Kamp?

Voor vragen, ideetjes of tips...
www.baalderfestival.nl of onze facebookpagina “Baalder festival”

Tot dan!

Colofon

Redactie:
Wim van der Wel
Jan Bakker
8^e Jaargang
Nummer 41
September 2019

e-mail:
info@pknbaalder.nl
website:
www.pknbaalder.nl
twitter:
#pknbaalder



Kerkdiensten

Startdienst 8 september: Het thema is dus “samen gaan voor Baalder en voor elkaar....”

Het wordt een inspirerende dienst van maximaal een uur en daarna drinken we wat met elkaar en is er een verbindend activiteitenprogramma, dat tot half 2 duurt. Voor kinderen leuk, voor vrouwen leuk en voor mannen leuk. Het wordt een mix van spel, plezier en serieuzigheid en we zouden het heel plezierig vinden als we dat met veel mensen kunnen beleven.

Voor eten en drinken zorgen wij!

De nu-je-onderweg-band zorgt voor de begeleiding, er zijn ook activiteiten voor kinderen TIJDENS de dienst (1-6 en

Tiener op Zondag) én er is kinderoppas.
Ds. Wim van der Wel is de voorganger.

Zie ook het stukje wat gaat over “samen gaan voor Baalder en voor elkaar!”

Op **22 september** is de tweede dienst. Dat is de dienst waarin we afscheid nemen van mensen die een hele tijd hebben meegewerkt in de kerkenraad en nu stoppen. Het gaat om Johannes Martens, Geke Wiersma, Annelies Meijer, Geke Makkinga, Anja Reins, Lutske van der Velde en Irene Hallink. We hopen ook een aantal nieuwe namen/mensen te presenteren die het stokje overnemen. Gaaf, dat er iedere keer weer mensen van alles en nog wat willen doen in hun vrije tijd! Het thema van de dienst is “.....” Het liedboekkoor werkt mee, er is Tiener op Zondag, een kinderactiviteit en deze keer is er geen kinderoppas. Na afloop is er wél koffie, thee en limonade.

Op **13 oktober** is het thema “.....”

De nu-je-onderwegband” zorgt voor de begeleiding. Er is TienerOpZondag en natuurlijk ook een activiteit voor de kinderen van groep 1-6.

Na afloop is er de gebruikelijke koffie, thee en limonade.

Op **27 oktober** is het thema “.....” Het liedboekkoor werkt mee. De Tozzers kunnen genieten van hun eigen samen zijn en dat geldt ook voor de kinderen van groep 1 t/m 6.

Kortom: Het bruist de komende weken!

Bij de thema's van de Baalderdiensten

We werken graag samen met de Elzenhof. Dat is al jaren lang over en weer een heel mooi ding.

Op de Elzenhof gebruikt men de methode “Trefwoord” als godsdienstmethode. Die methode probeert herkenbare hedendaagse thema's te verbinden met bijbelverhalen. Wij sluiten daarbij aan, zodat er voor de kinderen herkenbare thema's – en liederen – zijn te vinden in de Kamp.

Daarnaast worden deze thema's ook bij ons gebruikt op gesprekskringen – zie elders in deze nieuwsbrief.

Voor iedere dienst maakt ds. Wim een filmpje, vlogje, over het nieuwe thema en dat wordt dan in de week voorafgaand aan de dienst in de Kamp vertoond op alle digiborden.

Bij de diensten van 22 september en die van oktober mist u de thema's. Daar is een hele simpele verklaring voor: De editie van Trefwoord wordt pas eind augustus op de scholen afgeleverd en dan is de nieuwsbrief al (lang) klaar. De thema's blijven dus nog even een verrassing. En verrassingen zijn spannend om mee te maken. Laat u dus verrassen en kom op die zondagen naar de Kamp.

Bij het nieuwe seizoen.....

“samen gaan voor Baalder en voor elkaar”

In onze wijk gebeurt veel goeds: veel mensen kijken naar elkaar om, er is een Baalder festival, er is een eetcafé, er zijn kringen, er is jeugdwerk, er zijn laagdrempelige diensten, er is het Baalder Noaberschap enz. Daar genieten we van met elkaar.

Als kerkelijke gemeenschap proberen we niet alleen er voor onszelf te zijn, maar ook een positieve bijdrage te leveren voor heel wijk Baalder.

Nu komen we als kerkelijke gemeenschap langzamerhand wat in de problemen en dat heeft te maken met financiële tekorten. Omdat er dit jaar ruim 125.000 euro tekort is (op een begroting van een miljoen) en dat volgend jaar nog groter zal zijn, gaat de Algemene Kerkenraad zo'n 165.000 euro bezuinigen. Alle kerkelijke wijken hebben daar “last van”, we verdelen de lasten zo eerlijk mogelijk. Dus Centrum heeft er last van, Heemse, Baalderveld enz..... Wij dus ook.

Voor ons zal het in ieder geval betekenen dat onze predikant van 0,9 fte binnen een paar maanden naar 0,8 fte gaat. Dus, een paar jaar geleden hadden we nog een predikant die voor 100% werkte in onze wijk, nu zal dat 80% gaan worden. Daarnaast is er ook een onderzoek gaande of we geen kerkgebouwen moeten gaan sluiten: de bedoeling is dat er in totaal zo'n 50.000 euro op gebouwen wordt bespaard. Er zal ook worden gekeken naar de sporthallen..... Nu is de huur

daarvan niet heel hoog en is de Kamp voor onze wijk wel heel belangrijk....., maar je weet maar nooit.

In dit najaar moet e.e.a. helder gaan worden over die gebouwen.

Eigenlijk hebben we elkaar dus hard nodig, als we belangrijk vinden wat en wie we samen zijn als kerkgemeente in Baalder. Ik (wvdw) zou het geweldig vinden als we een soort statement maken met de startdienst van 8 september: dat we met heel veel mensen er sámen zijn. Er zijn – dat weet ik – ook mensen die al een tijdje niet meer in de Kamp zijn geweest en iets hebben van “ze zullen me zien aankomen....”. Dat valt reuze mee: we zien jullie *allemaal graag* aankomen! Samen zijn we kerk in Baalder, samen willen we ons laten inspireren door God, samen willen we een positieve bijdrage leveren aan onze wijk.

En uiteraard..., in volgende nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de beslissingen die er worden genomen rond de bezuinigingen.....

Baalder noaberschap

Het gaat inmiddels al z'n zesde seizoen in en is en blijft een mooi voorbeeld van “ván de wijk en vóór de wijk”.

Hebt u, heb jij een klus, die je zelf niet goed kunt, geen mensen in je directe omgeving die je ff kunnen helpen....., bel dan gerust naar het Noaberschap: 06-18408032. Je krijgt dan de coördinator – Bert Slijkhuis – aan de lijn en hij komt langs om te kijken wat de klus is en welke vrijwilliger die het beste kan klaren.

Waar aan kun je denken? Knippen van een heg, een elektrisch probleem, computerprobleem, invullen van (belasting)formulieren, verven, boodschappen halen....., verzin het.

Staat je klus er niet tussen? Gewoon bellen!



Zonnebloemen

In één van de diensten voor de zomer zijn zonnebloempitjes uitgedeeld. De zonnebloem is een mooi symbool voor een mens. De bloem groeit door telkens mee te draaien met z'n bloem naar de richting van de zon. In de morgen staat de bloem gericht op het oosten, in de middag naar het zuiden, in de avond naar het westen. Als een mens gericht is op Gods liefde, die je accepteert, liefheeft, als het moet vergeeft, mild maakt....., dan doet dat een mens goed.

Wie nu thuis zo'n pitje heeft gezaaid, en de bloem is opgekomen én ook nog wat groot geworden: Bel me op (wvdw, 272860 of 06-25417643, appen mag ook), ik kom meten!!!

En als jouw bloem de grootste is, dan win je de “Baalderzonnebloementaart”.

Het eetcafé

Iedere maand is er op de derde dinsdag het eetcafé in de boerderij.

Voor ieder die het gezellig vindt om met anderen samen te eten – al dan niet met kleine beurs, maar gezelligheid gaat voor alles – staat de tafel gedekt. Kosten: vrije gift. De vrijwilligers kunnen machtig lekker koken!

Het is fijn als je van te voren belt, zodat we weten voor hoeveel we moeten koken: 06-33479569.

Voor de komende maanden staan twee data gepland 17: 17 september en 15 oktober. Welkom!!

30-kring

Al een aantal jaren komt een groep mensen samen op dinsdagavonden, zo om de 14 dagen. Iedereen is zo rond de 30 en dus in dezelfde fase van je leven. Dat praat makkelijker.

Er wordt dus gepraat over het leven, over geloven daarin en er wordt ook in openheid en vertrouwen met elkaar meegeleefd. De thema's komen dus vaak uit "Trefwoord" (zie een ander stukje!) Mooie groep!

De ene keer is ds. Wim erbij, een andere keer niet.

Daarnaast wordt er ook genoten, want er is altijd wel één bbq per jaar.

De avonden worden beurtelings bij mensen thuis gehouden van 20.00-21.30 uur.

Als je denkt: ik zou het leuk vinden om mee te doen, bel gerust voor informatie met Marieke van Ulst, tel. 06-21573069. Er is plek!

De eerste keer is op 10 september

35+ kring.....

Dit stukje is de kopy van het stukje van 30-..... en het is nét zo gaaf.

Al een aantal jaren komt een groep mensen samen op dinsdagavonden, zo om de 14 dagen. Iedereen is zo rond de 35-45 en dus in dezelfde fase

van je leven. Dat praat makkelijker.

Er wordt dus gepraat over het leven, over geloven daarin en er wordt ook in openheid en vertrouwen met elkaar meegeleefd. De thema's komen dus vaak uit "Trefwoord" (zie een ander stukje!). Mooie groep!

De ene keer is ds. Wim erbij, een andere keer niet.

Daarnaast wordt er ook genoten, want er is altijd wel één bbq per jaar.

De avonden worden beurtelings bij mensen thuis gehouden van 20.00-21.30 uur.

Als je denkt: ik zou het leuk vinden om mee te doen, bel gerust voor informatie met Marloes Herrijgers, tel. 06-22921960 Er is plek!

De eerste keer is op 24 september. In deze kring draait Aniek Nieuwenhuis, onze stagiaire, ook mee!

65+kring....

Ieder jaar komt ook de 65+ kring samen. Dat gebeurt vier keer. Meestal is die kring in het voorjaar, maar deze keer is de kring gepland vanaf 31 oktober.

We komen vier keren samen (31 oktober, 14 november, 28 november en 12 december), telkens op donderdagmorgens in de Schakel vanaf 9.30 uur. Dan beginnen we met een meditatie moment in de kerk, daarna hebben we mooie inhoudelijke gesprekken met ds. van der Wel daarbij. Het duurt tot 11.30 uur.

Wie wil komen, melde zich aan via w.vanderwel@protestantsekerk.nl

De website en facebook en het nieuws....

Langs veel manieren proberen we met jullie en elkaar in contact te blijven.

Deze nieuwsbrieven komen eens in de 2 maanden ongeveer uit.....

Het blad Kerkklank komt zo'n 10x per jaar uit.

Maar op Facebook (pknbaalder) en op onze website www.pknbaalder.nl is er veel vaker nieuws.....

Op facebook hebben we zo'n 450 volgers.

Als je daar nog niet bij hoort, meld je aan! Welkom!!

Nog meer nieuws: per app die je ook kunt gebruiken voor je collecte!

Heel veel mensen maken gebruik van een Smartphone.

Op die smartphone kun je een app downloaden "scipio" heet die.

Daarmee kun je je aanmelden bij ons kerkelijk bureau. Dan krijg je op je smartphone alle nieuws binnen (nieuwsbrieven Baalder en andere wijken, kerkklank, maar ook het wekelijkse nieuws van de nieuwsbrief). Dat is dus écht handig.

Bovendien is inmiddels in de app ook een functie toegevoegd waarmee je collectegeld kunt betalen.

Dus..., zit je in de kerk, heb je geen kleingeld bij je (of groot geld ☺) maar heb je wél de app, dan kun je via je smartphone geld geven aan het collectiedoel. Je kunt een tegoed op je mobiel zetten. Supermodern dus. We geven dit door omdat er vooral door jongeren werd gevraagd om zo'n mogelijkheid. Uiteraard blijft het ook mogelijk om collectemunten te bestellen via de website van de kerk. Aanrader dus, deze app!