



## Herinneringen leven

“Nee, over de doden niets dan goeds.” Peinzend keek hij voor zich uit toen hij de woorden sprak. “Tjonge, jonge wat hebben we een goede tijd gehad samen!” Zijn ogen lichtten even op, maar al gauw staarde hij weer in de verte. Melancholisch bijna. Niet bereik- of benaderbaar. “Ja, ze had wel mindere kanten hoor, maar .... die vergeet je eigenlijk weer heel snel!” Ik zei niets. Hij zou het ook niet gehoord hebben. Ik legde alleen mijn hand op zijn hand. Of hij het voelde? De herinneringen rolden één voor één over de tafel. Vrolijk ... verdrietig ... zacht en luid sprekend ... “Ach, ik bied je niet eens koffie aan. Wil je?” Hij wachtte mijn antwoord niet af. “Ja, dat deden we altijd om deze tijd!” Ik keek hem vragend aan. “Het antwoord kwam snel. “Koffie drinken, zo rond vijf uur en dan namen we er altijd een stukje droge worst bij. Van de echte slager. Die vond ze zo lekker. De kleinkinderen wisten dat ook. Kwamen ook vaak rond die tijd. Nu niet meer. Ze hebben allemaal hun eigen leven! Dat is maar goed ook.” Het werd stil in de kamer. Kijkend naar buiten: “Dat moet ik nu gaan doen. De vogeltjes voeren. Elke dag deed ze dat. Soms wat zaad of brood of een mezenbol. Het was ook net of die dieren het wisten. Ze zaten te wachten in de bomen.”

De laatste zondag van november gebruiken we altijd om de herinneringen die we hebben aan de geliefden die zijn overleden te delen met elkaar. Soms in woord en soms alleen met een lichtje. Het verdriet kan opnieuw heel dichtbij komen en het geluk wat je samen hebt gekend ook. Ieder heeft zijn eigen gedachten op die dag. Denk ook een beetje aan elkaar.

“Ik moet gaan,” zei ik. Hij keek me aan. “Ach nu heb ik helemaal geen koffie voor je gezet, maar bedankt voor het gesprek.” Ik ging, achteromkijkend zag ik hem nog zitten. Ik zwaaide en hij zwaaide terug.

Jan Bakker.

## Thema's in de Baalderdiensten

Aan bezoekers van onze diensten hebben we gevraagd wat voor thema's ze graag in diensten aan de orde willen hebben. Een aantal diensten lang konden mensen na afloop “stemmen”. Dat doen we omdat we een paar jaar geleden zijn afgestapt van “kind op zondag”, waarbij je bijna ieder jaar dezelfde Bijbelzinnen aan de orde krijgt tijdens kerkdiensten. Inmiddels komt een aantal thema's

écht bovendrijven en die zullen we dan ook in de loop van het seizoen – soms passend bij de tijd van het kerkelijk jaar – aan de orde stellen. Zo maar even een greep uit de “top tien van thema's”: integratie van asielzoekers in onze wijk (meest genoemd), Top 2000 (komt weer!), Singin (bekende christelijke liederen, komt ook weer!), geweld in het oude testament wat moet je daar nou mee..., hoe ga je om met alle wetten die in de bijbel staan en wat kun je daar nu nog mee, twijfel en hoe je daar mee

om kunt gaan.... Nou ja, dat zijn er zo een stel en die gaan we zo mogelijk aan de orde stellen. Die twijfel en hoe je daarmee om kunt gaan, die kan mooi in de adventsdienst, want dan komt Zacharias voorbij, één van de vele twijfelaars die de bijbel rijk is. We zijn de eersten niet die zo onze twijfels hebben bij God....



## Colofon

Redactie:  
Wim van der Wel  
Jan Bakker  
6<sup>e</sup> Jaargang  
**Nummer 31**  
November 2017

**e-mail:**  
[info@pknbaalder.nl](mailto:info@pknbaalder.nl)  
**website:**  
[www.pknbaalder.nl](http://www.pknbaalder.nl)  
**twitter:**  
#pknbaalder



## Kerkdiensten

**Op 12 november** is er weer een dienst in samenwerking met de bovenbouw van de Elzenhof. Dat zijn telkens altijd bijzondere diensten: het samenspel van kerk en school, de inbreng van kinderen! Bij het schrijven van dit stukje is het thema nog niet bekend. Zie daarvoor de website t.z.t! Wat we wel weten is dat de nu-je-onderweg-band zorgt voor de muzikale begeleiding, Wim van der Wel de voorganger is en er koffie/thee/ranja na afloop is. Tijdens deze dienst is er kinderopas. Misschien een mooi

moment om vrienden en bekenden mee te nemen, stukje kerkproeverij!

**Op 26 november** is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We vieren dan een feest van iets dat nog moet komen: deze wereld nieuw, zonder verdriet, gebrek, leugen, kortom: zoals God het zich voor ogen ziet als het gaat over Koninkrijk van God. We noemen de namen van de mensen uit onze wijkgemeente die in het afgelopen jaar zijn overleden en er is uiteraard de gelegenheid om een kaarsje te ontsteken voor iemand (of soms wel meer.....) die we missen. Het liedboekkoor werkt mee, er is passende muziek. Voorganger is de eigen wijkpredikant. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

**Op 10 december** vieren we de dienst van advent, de voorbereiding op het kerstfeest. In deze dienst willen we proberen "hoe ga je om met twijfel" te bespreken. Dat doen we aan de hand van o.a. Zacharias, die enorm twijfelt aan de boodschap van een engel, die vertelt dat zijn vrouw zwanger zal worden. De band werkt mee, ds. Wim van der Wel is de voorganger, er is TOZ, koffie, kinderactiviteit.

**Op 24 december** vieren we twee kerstnachtdiensten. Om 19.00 uur is er het kinderkerstfeest. Daar zal de band meewerken.

Thema is nog niet bekend, wél dat het net als vorig jaar een écht kinderkerstfeest wordt. Om 22.00 uur is er dan de traditionele dienst met trompetten, ons liedboekkoor, veel samenzang, kortom, een heel blije kerstnachtdienst met na afloop Glühwein. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en zien er naar uit.

## Rock Solid

Al een paar jaar lang draait in onze wijk jeugdwerk op heel plezierige manier. We maken gebruik van een methode van Youth for Christ. Telkens als jongeren van de basisschool gaan proberen we met hen een groep te vormen, die samen met een paar volwassenen bezig gaan om elkaar te ontmoeten. Vooral: plezier maken, elkaar leren vertrouwen, ook praten over het geloof. Inmiddels draaien er vier groepen en zijn we met de vijfde groep (de oudste!) aan het kijken hoe we langzamerhand van rock solid door kunnen groeien naar iets nieuws.

Nu kwam het hele jeugdwerk behoorlijk onder druk te staan, omdat in de privésfeer van een aantal begeleiders dingen gebeurden, waardoor ze helaas het jeugdwerk moesten opgeven. Inmiddels zijn we bijna rond met het vragen van

nieuwe begeleiders en hopen we vanaf de herfstvakantie met alle groepen weer van start te kunnen! Daar zijn we heel blij mee, zeker omdat er vanuit de jongeren regelmatig de vraag komt “wanneer beginnen we weer.....”. Wel, als het goed is dus: ná de herfstvakantie, begin november dus.

## **Basiscatechisatie**

We hopen na de herfstvakantie óók weer te beginnen met het geven van basiscatechisatie aan kinderen van groep 7 en 8. Dat doen we 3x voor de kerst én 3x na de kerst. Het wordt gegeven direct na schooltijd. Alle kinderen die het aangaat hebben inmiddels – als het goed is – een uitnodiging gehad. Net als Rock Solid door veel jongeren als heel positief wordt ervaren, zo geldt dat ook voor de kinderen van de basisschool: plezier, aandacht voor hen, wat leren rond bijbel en geloof....., het zit er allemaal in.

## **School of life**

Samen met de 30+ groep gaat ds. van der Wel tot 3x toe in de Elzenhof een “school of life” houden. In gewoon Nederlands: een levensschool. Wat is het? Het is een aanbod voor alle mensen in wijk Baalder om 3x te komen praten over een levens-thema dat (bijna) ieder mens herkent in zijn of

haar leven. De avonden staan gepland voor 21 en 28 november én 12 december. Thema’s: hoe blijf ik in balans in mijn leven (tussen moeten en mogen)? Wie ben ik en hoe kan ik mezelf accepteren? Omgaan met tegenslag (verdriet) en hoe je kunt proberen het glas halfvol te laten blijven.... We gaan erover praten met elkaar en willen ook proberen gedachten uit het christelijk geloof over deze levensvragen naar voren te brengen, zonder ook maar iemand iets op te dringen. Er is inloop vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur.

## **Het eetcafé**

Vorig seizoen zijn we gestart met een experiment: een eetcafé één keer in de maand gerund door vrijwilligers waar mensen die alleengaand zijn en/of mensen die het knap krap hebben gezellig met elkaar kunnen eten. Het initiatief komt van onze diaconie i.s.m. het noaberschap en de boerderij. Daar wordt dan ook gegeten en gezelligheid gevonden! Op 21 november zal de boerderij weer geopend zijn. Vanaf donderdag 16 november kunnen mensen die graag mee-eten dit telefoonnummer bellen: **0633479569**. Je kunt je dan aanmelden óf direct óf via de voicemail. In principe is het eten gratis, mee omdat Plus Alfring ons helpt, maar wie wil kan een vrije gift

geven. Maar....., mee-eten en gezelligheid, dát is het hoofddoel.

## **70+ en de koffiemorgen**

Ook dit seizoen willen we (de wijkdiaconie!) opnieuw drie gezellige koffiemorgens organiseren voor 70+ mensen (in andere kerken worden ze “tienaers met veel ervaring ....” genoemd ....). De eerste keer is op woensdag 22 november in de Wijkboerderij. De koffie, met wat lekkers erbij, staat vanaf kwart over tien klaar. Naast een kop koffie en een gezellig gesprek is er ook weer een “spreker” met een actueel onderwerp. Dit keer is het de heer Jan Nieuwenhuis die een presentatie met toelichting zal geven met de titel “Leven met (drink) water”. Het zal een boeiend verhaal worden over wat er allemaal niet eerst gebeurt voordat water bij ons helder en gezond uit de kraan komt. Het wonder van water dus! Welkom!  
Wie zin heeft: Neem ook gerust burens en kennissen mee.

## **Missionaire specialisatie van de wijk**

Onze wijkpredikant volgt, zoals vast wel bekend, een specialisatie. Die

gaat eigenlijk over de vraag "hoe kun je goed eigentijds en aansprekend en opbouwend kerk zijn in je eigen wijk?" In ons geval: in Baalder dus. Als wijkkerkenraad volgen we die cursus ook: dit jaar gaat de dominee 20 dagen op cursus en de kerkenraad 3. Eigenlijk zijn veel van de activiteiten die hierboven worden genoemd al vruchten van die cursus, maar we hopen met elkaar nog veel meer te leren! In dat kader is het aardig om te noemen dat de bedenker van deze specialisatie, Nynke Dijkstra, predikant van de landelijke kerk, op 7 december in de Schakel een inleiding houdt over "kerk van de toekomst". Het begint om 20.00 uur. Evt. deelnemers meld je aan via [voto@pknhardenbergheemse.nl](mailto:voto@pknhardenbergheemse.nl)

## Wijkavond

Het staat ook in de Kerklank, maar we willen het hier ook uitdrukkelijk noemen: op 14 november is er een gemeenteavond georganiseerd door de Algemene Kerkenraad. Die avond wordt in de Schakel gehouden. Het gaat die avond over de bezuinigingen o.a. van de hoeveelheid tijd die predikanten/kerkelijk werkers in de wijk kunnen werken..... Dat gaat ook onze wijk aan. Schrijf de datum vast op!

## Uit de kerkenraadsvergadering

Veel mensen in de wijk vragen regelmatig welke onderwerpen besproken worden in de kerkenraadsvergadering. Regelmatig zullen we in de nieuwsbrief aandacht aan deze vergadering besteden, zonder dat het een soort van notulen wordt.

In de septembervergadering hebben we gesproken over een aantal vragen die vanuit het landelijk bestuur (de Synode) aan ons zijn gesteld. Wat is er aan de hand? Heel veel kerkgemeentes verliezen veel leden. Soms zoveel dat het bijna niet mogelijk is om voldoende mensen aan het "werk" te krijgen in die commissies die de kerk levend moeten houden (bijv. de kerkenraad). Daarnaast zijn er ook mensen die best bij een kerk aangesloten willen zijn en ook actief betrokken, maar die de stap van doop en/of belijdenis net iets te ver vinden gaan. Eigenlijk zou het mogelijk moeten zijn om die mensen ook meer gelegenheid te kunnen geven om hun stem te laten horen. Zo zijn er nog wat meer onderwerpen de revue gepasseerd. We hebben ze beantwoord en nu zal in het regionaal overleg (we noemen dat de classis) de antwoorden geïnventariseerd worden en doorgestuurd naar het

landelijk bestuur. In de novembervergadering zijn we met twee grote onderwerpen bezig geweest. Allereerst een bezinningsonderwerp m.b.t. de missionaire specialisatie van onze predikant. Hoe komt het toch dat mensen zich laten uitschrijven bij de kerk? Tijs van den Brink, de presentator van Adieu God, heeft hier een powerpoint over gemaakt. Eén van de redenen is "we zeggen soms de verkeerde woorden". Om een voorbeeld te noemen: Tegen een kind van een net overledene zeggen: "Dat is de wil van God!" De discussie ging vervolgens over de vraag of we zelf ook adieu tegen God hebben willen zeggen. Waar we ook over gesproken hebben is de vraag op welke terreinen we een stap in de samenwerking met de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk kunnen zetten. 7 Punten waren er vanuit het overleg tussen PKN en GVK aangegeven. Wij hebben gekozen voor aansluiting bij activiteiten die al gebeuren (noaberschap, koffiedrinken voor ouderen, Baalderbands) en in overleg met GVK Baalder kijken of we met Pinksteren een gezamenlijke activiteit kunnen organiseren. U hoort meer.

Een beroep doen op het **BOALDER NOABERSCHAP?** Bel met Bert Slijkhuis (coördinator) 06-33479569. Hij helpt u verder! De klussen kunnen echt heel divers zijn: heg knippen, formulier invullen, boodschappen doen, tijdelijk huishoudelijk werk etc.