



Protestantse
Kerk

Nieuwsbrief

Protestantse wijkgemeente Baalder

e-mail: info@pknbaalder.nl

twitter: #pknbaalder

website: www.pknbaalder.nl

The Passion

Ook dit jaar gaan we óók vanuit onze wijk weer naar The Passion. We hebben geluk dat al een paar jaar The Passion in plaatsen wordt opgevoerd die op "busreisafstand" zijn van Hardenberg. Dit jaar gaan we naar Leeuwarden. Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is de opgavetermijn al gesloten, maar we hopen dat heel veel jongeren zich via andere wegen hebben opgegeven en met elkaar een inspirerend en gave Passion hebben meegemaakt!



Zeg het maar: "Wie kiezen jullie?"

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zullen over een paar dagen de verkiezingen plaats vinden. Als u het leest, zijn ze dus al voorbij. We weten wat de uitslag is en zullen ondervinden wat er van alle beloften overblijft.

Iets minder dan 2000 jaar geleden vonden er ook verkiezingen plaats. Door heel veel mensen werd de naam van Jezus gescandeerd. Als je de context van het verhaal niet kent, moet je wel denken dat die Jezus een geliefd mens is. Dat kan toch niet anders als zoveel mensen om hem schreeuwen. Helaas is de werkelijkheid net iets anders. Het gaat niet om de uitstraling, de daden, de woorden, de gedachten die hij heeft. Nee, het schreeuwen gaat om zijn dood. Hij wordt geslachtofferd, juist om wat hij heeft gezegd, gedaan en uitgestraald. De "belangrijke" mensen konden dat niet hebben en schenen er ook geen boodschap aan te hebben.

In het gesprek met Pilatus geeft Jezus geen bevestiging noch ontkenning op de vraag of hij de koning van de Joden is. Nee, hij zegt: "U zegt het!"

In de diepste zin, wil dit antwoord zeggen, dat de mens zelf zijn keuze moet maken in wat hij/zij wil geloven, wil denken en voor waarheid aan wil nemen. Dat is toch geweldig mooi! Ons Christelijk geloof is niet het geloof van dit moet of doe het zo of ... Nee, het is jouw/uw keuze wat je doet. Is dan alles maar goed? Nee, ook dat niet. In de Bijbel worden de spelregels besproken. Die spelregels heeft Jezus willen uitleggen en voorleven.

Nu moet ik heel eerlijk zeggen, dat ik het verhaal van Pilatus een beetje naar mijn hand heb gezet. In dat verhaal wordt gevraagd, wie hij vrij moet laten. Het antwoord daarop is Barabbas. Jezus moet dus vastgehouden worden. En eigenlijk is dat wel het allermooiste aan dit verhaal. Jezus moet worden vastgehouden. En wij? Houden wij Jezus vast of kiezen we ervoor om hem vrij/los te laten? "U zegt het!"

De verkiezingen zijn voorbij. Er zijn mensen die niet gekozen zijn. De christelijke verkiezing gaat nog even door tot aan Goede Vrijdag, met een nieuw begin van coalitievorming op 1^e Paasdag. Ik kies voor Jezus! En U?

U zegt het maar.

Jan Bakker.

P.S. In het partijprogramma, de Bijbel, staat dat Jezus ons nooit loslaat. Hij heeft zijn eigen leven gegeven om ons onze vrijheid te laten houden. Goede paasdagen!

Colofon

Redactie Wim van der Wel
Jan Bakker
5^e jaargang
nummer 28
april 2017

Bij de foto: De tafel voor
ons allen.



Baalderdiensten

Op 9 april is het **Palmzondag**. Het is in feite het begin van de Paasweek! We komen samen in de Kamp en hoe de dienst er precies uit gaat zien? Bij het schrijven van deze nieuwsbrief moeten we nog gaan vergaderen. Wel weten we dat het koor meedoet, dat er TOZ is én een activiteit voor de kinderen. En natuurlijk is er thee, koffie en ranja....

In de afgelopen maanden zijn we anders bezig in onze diensten dan voorheen: voorheen namen we telkens ons uitgangspunt in een bijbelverhaal en zochten daar de linken bij in het dagelijks leven. Nu doen we het andersom: we hebben een hedendaags thema dat ons raakt en zoeken er een bijbelverhaal bij. We merken dat het een nieuwe dimensie geeft aan onze diensten. Gaat het ook lukken op 9 april? Welkom!

Op 16 april is het **Pasen**. Normaal komen we op de 2^e en 4^e zondag samen, maar we laten dat ritme nu even los. Pasen is HET feest – meer nog dan kerst! – van de

kerk, omdat het over heel ingrijpende levensthema's gaat: hoop/wanhoop, dood/leven en hoe je als mens hoop kunt putten. Zoals het nu lijkt vieren we die zondag ook dat er in elk geval twee mensen zijn die belijdenis gaan doen van hun geloof! Mooi! En de band begeleidt de feestelijkheden. Ik hoop dat we met elkaar een geweldig inspirerend en hoopvol feest vieren! Uiteraard: TOZ, kinderactiviteit en na afloop thee, koffie en ranja.

Op 14 mei gaan we het hebben over een spannend thema "liefdesrelaties". Daarbij sluiten we aan bij de open avond die over dat onderwerp gehouden gaat worden (zie elders op deze nieuwsbrief). Hoe houd je het samen goed? Wat zijn valkuilen waar je in kunt vallen v.w.b. je relatie? En...., als het misgaat, hoe dan verder? Het koor zingt mee, er is TOZ, er is een kinderactiviteit en na afloop thee, koffie en ranja. Alle reden om deze dienst mee te maken!

Op 28 mei gaan we het hebben over hoe je als christen je kunt verhouden tot mensen van een andere godsdienst – en, inderdaad, dan denken we ook aan de Islam. De band zorgt voor de muzikale begeleiding, er is TOZ, een kinderactiviteit én uiteraard na afloop koffie, thee, wat lekkers!
Het ziet er inspirerend uit. Al een tijdje niet meer geweest? Kom gewoon weer eens kijken, altijd mooi om elkaar weer te zien!

Relaties hoe houd je het goed samen?

We hebben in onze wijk al een paar keer een avond gehouden voor ouders die gescheiden zijn met als thema "hoe blijf je gezamenlijk ouder van je kind". Er zijn veel mensen onder ons die zo'n relatiebreuk achter de rug hebben. Tegelijk zijn er ook veel mensen die (nog?) steeds samen zijn. Dat "nog" heeft niet voor niets een vraagteken. In ieder huwelijk/relatie is wel eens fikse spanning. We willen een avond houden over hoe je het goed kunt houden samen. Wie zijn we? Bart Gooijer, getrouwd, psycholoog bij Integro, Erna Nonkes, coach, getrouwd en Wim van der Wel, predikant, ook al getrouwd. Gaan we dus wel even uitleggen hoe het zit?? Dat is net wat teveel, maar we willen wel, ieder vanuit eigen deskundigheid praten over relaties, in de hoop dat het veel herkenning – soms wat hilariteit – oplevert. En wellicht wat handvatten voor je eigen relatie. Gewoon komen, allemaal en niet gaan denken: als ik kom, zullen ze wel denken dat we thuis..... Onzin! Gun jezelf en je partner een mooie avond investeren in je relatie. Het is op **2 mei, om 19.45 uur in de Elzenhof**. Inloop vanaf 19.30 uur. Omdat we graag een beetje een beeld hebben van hoeveel mensen er komen: opgave s.v.p. via ds.wimvanderwel@planet.nl



Met elkaar eten In de Boerderij

Met plezier presenteren we iets nieuws: samen eten in de boerderij. Voor wie is dat? Wel, voor iedereen, die het mooi vindt om met een ander te eten. Toch nodigen we in het bijzonder een paar groepen mensen uit: mensen met een krappe beurs én mensen die vaak alleen

eten. Het kan ontzettend gezellig zijn om elkaar te ontmoeten! Om de prijs hoeft je het niet te laten: we vragen aan het einde een vrije gift. Er zal een melkbus staan waar je in kunt doen wat je kunt missen. Als dat niks is, dan is het ook goed, want dan zijn we al lang blij dat we gezellig met elkaar hebben gegeten. Wanneer is het? We hebben een aantal avonden gepland: 25 april, 23 mei, 20 juni en 18 juli. Met een beetje geluk maken we van die laatste ontmoeting een BBQ. De boerderij is telkens om 17.15 uur open en tegen 18.45 uur is het afgelopen. We hopen dat we die laatste tijd in de toekomst nog een beetje kunnen oprekken. Hoe kun je je aanmelden? Binnenkort wordt er een mobiel telefoonnummer gepubliceerd dat je kunt bellen! Gewoon een keer doen. Er zijn mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld om te koken en die zullen met veel plezier een mooie maaltijd maken. Doen!!!!

30+ groep

Al een aantal jaren draait de 30+kring. Soms draaien mensen een paar jaar mee en gaan dan weer weg én dan sluiten weer anderen aan. Maar het blijft boeiend! Dit jaar ook. We hebben het al gehad over verschillen tussen godsdiensten, leven na de dood en reïncarnatie en hemel en we hebben Louren Blijdorp, de vrijgemaakte dominee in Baalder, op bezoek gehad om te praten over overeenkomsten en verschillen tussen de vrijgemaakte kerk en "onze protestantse". Wie informatie wil: zandramuis75@gmail.com. De kring komt telkens samen op dinsdagavonden bij één van de mensen die meedoen aan huis.

30- groep

Sinds 2 jaar bestaat ook de 30-kring. Het aardige is, dat daar een heel aantal "nieuwe mensen" op zitten, d.w.z. die nog maar kort in onze wijk wonen. We hebben mooie gesprekken over geloven en leven. Uit deze kring zullen met Pasen waarschijnlijk 2 mensen belijdenis doen. Wil je meer weten? Mail of bel: ds.wimvanderwel@planet.nl, tel. 272860. Ook deze kring komt op dinsdagavonden samen bij mensen aan huis.

Nog meer 30....

In wijk centrum wil men graag weten wat mensen tussen de 20-35 willen, zodat ze daar activiteiten kunnen bedenken en/of opzetten voor deze doelgroep. We krijgen de vraag of onze "30ers" willen helpen. Als je wilt...., vul dan de enquête in die in deze link staat:

<https://nl.surveymonkey.com/r/CYQP3CQ>

Ze zullen je er in het centrum dankbaar voor zijn!

Start 60+

De 60+kring is sinds maart ook weer begonnen! Op een donderdagmorgen komen we samen in de Schakel, zeg maar het bijgebouw van de Höftekerk. De onderwerpen zijn weer anders dan bij andere kringen. Vorig jaar hebben we veel gesproken over de mooie en minder mooie kanten van ouder worden en over hoe je geloof zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren. Dit jaar hebben we in elk geval gesproken over het woord "verzoening". Dat is een oud bijbels geloofswoord...., wat hebben we daar nog mee?

De gesprekken zijn altijd mooi open en we starten met een liturgisch moment in de kerk. Meedoen? Bel maar even: 272860.

Gevraagd

Overal wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van de beamer bij kerkdiensten, ook in Oostloorn, het zorgcentrum. Daar zijn ze nog op zoek naar mensen die willen helpen.

Wil je dat? S.v.p. een mailtje naar ds.wimvanderwel@planet.nl

Boalder noaberschap

Een aantal nieuwtjes van het Noaberschap: we gaan nauwer samenwerken met de Wijkvereniging; er is al veel overlap, en samen bereik je meer. We wijzen daarvoor een contactpersoon aan die in beide clubs zitting gaat nemen. We willen ons nog meer profileren; we denken aan meewerken met de koningsdag. En we maken plannen voor

volgend jaar; het Noaberschap bestaat dan 5 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan!

Gedicht

Lichtpuntjes

God,

Wij danken u
voor lichtpuntjes in deze veertig dagen
van inkeer en bezinning,
voor momenten waarop we
van het uitzicht mogen genieten
op uw toekomst die zal doorbreken
en hier en daar al zichtbaar is.

Houd de herinnering in ons wakker
aan uw inzet en liefde
voor deze wereld, voor ons,
mensen, die u zo vaak in de steek laten
door de onzorgvuldige manier
waarop we met elkaar
en met uw schepping omgaan.

Houd ons in het oog
ook als wij u uit het oog verliezen.
Open onze ogen
voor wat er werkelijk toedoet,
en geef dat wij uw liefde
en inzet voor ons
weerspiegelen in liefde en inzet voor
elkaar.

Help ons op u gericht te zijn,
zodat ons doen en laten
iets laten zien van uw bedoeling
toen u ons tot leven riep.

Uit: Een rode draad, geschreven door
C. Duhoux-Rueb

